

Vriendschap

O, de onuitsprekelijke troost
wanneer je je veilig voelt
bij iemand zonder je gedachten af te wegen
of je woorden af te meten,
maar ze gewoonweg te uiten,
koren en kaf door elkaar,
wetend dat een trouwe hand ze oppakt
en zuivert, overhoudend wat belangrijk is
om daarna de rest vriendelijk weg te blazen

George Eliot

“ Kijk, dit is mijn allerbeste vriend “ De patiënt wees naar de man die aan zijn bed zat. Ik hoorde een mengeling van waardering en oprechte genegenheid. Naast onze familie zijn vrienden voor eenieder van ons onontbeerlijk. Vooral door wat de dichter Eliot zo treffend onder woorden brengt: die ander die er onvoorwaardelijk voor je is, die hoofd- en bijzaken in je leven uit elkaar houdt en ook aan je bed zit als je een tijd niets te zeggen hebt. Ik hoop dat ook u in het leven dat u leeft kunt zeggen: “dit is mijn allerbeste vriend/in “.

Thomas van Heerde geestelijk verzorger.