

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden

zoals de storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt

zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud

zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt

zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem

jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet

en dan die ander een vraag stellen. (Remco Campert.)

In de maand mei die alweer bijna achter ons ligt hebben wij de tweede wereldoorlog herdacht, erbij stilgestaan én onze vrijheid gevierd. Nog steeds is dit gedicht van Campert actueel door zijn appél op ons geweten en het geweldloze in opstand komen tegen het kwaad. Ik moet hierbij denken aan de nieuwslezeres van de televisie in Oekraïne die, door het beeld lopend, een bord omhoog hield met de tekst “no war”. Ik heb mezelf toen de vraag gesteld: zou ik die moed ook gehad hebben? En U?

Thomas van Heerde geestelijk verzorger nierziekten en dialyse.