

Ver voorbij het pad van
goed en fout,
meningen en oordelen,
bevindt zich een open plek;
daar ontmoet ik je graag.

Rumi , Perzisch filosoof.

Wanneer zijn u en ik voor het laatst op die open plek geweest?
Wanneer hebben wij onze vaak vooringenomen standpunten kunnen
laten wat ze zijn , en met open vizier de ander tegemoet getreden?
Nee; ik heb het hier niet over het gepolariseerde debat in het
publieke domein.
Het gaat om dat moment dat u echt het gevoel had, en kreeg: ik word
gehoord en ik hoor wat de ander wil zeggen.
Open plekken zijn in een oerwoud aan overtuigingen vaak een
verademing voor ons en de ander.

Thomas van Heerde
geestelijk verzorger afdeling nierziekten en dialyse.