

## Handen

Gelukkig is de mens die tot het einde  
Handen mag voelen die goed doen.

De hand die met aandacht wast.  
De hand die met zorg aankleedt.  
De hand die met liefde kamt.  
De hand die met tact aanraakt.  
De hand die met het hart troost.

Geen mens kan leven  
zonder die hand ,  
die teder is,  
die behoedt,  
die beschermt  
en bemoediging uitstraalt..

Fragment uit : ‘Handen’ , Marinus van den Berg

Handen schudden, om onszelf voor te stellen en contact te maken, dat doen we niet meer in het ziekenhuis. In de verpleging en verzorging van de mensen die aan onze (medische) zorg zijn toevertrouwd zijn er gelukkig nog gelegenheden voldoende om wel met onze handen te werken.

Ik draag deze tekst op aan allen die hier in ons ziekenhuis werken en bij wie bovenstaande woorden herkenning oproepen , en óók erkenning van een onmisbaar ‘gereedschap’ in de menslievende zorg voor onze patiënten.

Thomas van Heerde geestelijk verzorger nierziekten en dialyse