



Dankbrief nabestaanden

Nieuw initiatief

MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

DANKBRIEF NABESTAANDEN DONOR | Wist u dat er de mogelijkheid bestaat voor getransplanteerden om een anonieme kaart of (dank) brief te schrijven naar nabestaanden van een overleden donor?

Het ontvangen van een nier van een overleden donor is een bijzondere gebeurtenis, waar getransplanteerden vaak erg dankbaar voor zijn. Ze zijn blij met de transplantatie maar realiseren zich ook dat er iemand overleden is en er nabestaanden zijn die verdriet hebben.

Vaak weten ontvangers niet dat een brief/kaart schrijven mogelijk is. Het blijkt dat wanneer nabestaanden een brief of kaart krijgen, dit troost kan bieden en helpend kan zijn in de verwerking van het verdriet en verlies. Daarnaast helpt het ontvangers ook zelf om aandacht te geven aan het verdriet van de nabestaanden. Ze kunnen hun medeleven dan tonen.

Vanuit een initiatief van orgaandonatiecoördinatoren en maatschappelijk werk van het Radboudumc en LUMC is er een verbeterplan geschreven dat per 1 november landelijk is ingevoerd. We hopen dat ook in andere UMC's hierdoor meer aandacht komt voor de verwerking van zowel nabestaanden als ontvangers.

Hierbij een link naar een artikel over een dankbrief:

<https://www.gld.nl/nieuws/7400631/yvonne-leeft-met-een-donorhart-wat-een-geluk-dat-er-iemand-was-die-zijn-hart-afstond>

Het medisch maatschappelijk werk bespreekt de mogelijkheid tot het schrijven van een kaart of brief tijdens de opname en kan ondersteuning bieden bij het schrijven (van een dankbrief).