

De gelukkige steen

*Gelukkig is de kleine steen.
Hij zwerft het pad langs, heel alleen.
Carrière maken doet hij niet,
hij heeft geen rampen in 't verschiet.
Zijn bruine jasje is gebreid
door Oude Moeder Eeuwigheid.
Als de zon onafhankelijk
en praktisch onvergankelijk,
voert hij God's creatief besluit
in zorgeloze eenvoud uit.*

(Emily Dickinson. Vertaling W. Wilmink)

Een groot deel van haar leven heeft deze dichteres van Amerikaanse komaf in afzondering doorgebracht. Je zou verwachten dat wereldvreemdheid op de loer ligt. Maar haar zelfgekozen isolement heeft er juist toe bijgedragen dat zij haarscherpe en ook geruststellende observaties doet. Wij menen vaak in ons leven bergen te moeten verzetten, maar zij nodigt ons uit om stil te staan en naar dit steentje te kijken. Dan mogen wij weer op adem komen en gewoon de bergen laten staan.

Thomas geestelijk verzorger afdeling Dialyse en Nierziekten