

Blindgeboren

Wij zien vooral de buitenkant

De maskers en de schijn

Meestal het enige wat telt

Maar even snel vervlogen.

Zo lijken we wel blindgeboren

Voor wat echt belangrijk is

De schoonheid langs de binnenkant

Bij elke mens te vinden.

N.N.

Wie kent ze niet ..de selfies, de foto's op instagram . Vaak gaat het om de beste en meest luxueuze versie van onszelf. We kunnen dan wel roepen dat het allemaal uiterlijke schijn is , maar het is wel een wereld , en de voorstelling daarvan, waar wij mee te maken hebben. Velen spiegelen zich aan die wereld. Daarom zijn deze bovenstaande regels misschien wel even een wake-up call: ze richten onze aandacht op iets wat niet aan slijtage onderhevig is : de mens die je ten diepste bent.

Thomas van Heerde geestelijk verzorger.